

Naam: Wim-Paul

Bedrijf: **TuinMagie**

Energetisch tuinieren in de praktijk

Wat betekent voor jou het woord missie?

Missie betekent voor mij het volgen waar m'n intuïtie me naar toe leidt. Het is het volgen waar de stroming als vanzelf gaat, en waar ik tegelijkertijd een blij en enthousiast gevoel bij krijg. Dat betekent vaak dat ik meteen met het idee, de gedachte, de ingeving aan de gang ga.

Ik ga aan de gang omdat ik uitkijk naar het resultaat. Het creatieproces om bij het resultaat te komen is ook boeiend, inspirerend, en zorgt vaak voor groei en inzicht.

Omschrijf in 1 á 2 zinnen jouw levensmissie.

Mijn missie is: Ik help mensen te genieten van hun tuin, en van het tuinieren. Ik laat mensen ervaren hoe mooi de natuur, de tuin en de planten in de tuin zijn. Ik help mensen hun tuin mooier te maken door er sfeer aan toe te voegen, door gebruik te maken van de grote variëteit aan planten die hier voor kunnen zorgen.

Wat maakt dit belangrijk voor jou?

Wat me drijft om dit uit te voeren is het delen waar ik zelf plezier aan beleef. Ik geniet van bloemen, planten en de tuin in het algemeen, en aan het tuinieren zelf. Tuinieren is een creatief proces wat me vreugde geeft. Ik wil delen in deze vreugde door de tuin, en door de sfeer van de tuin mooier te maken. Dat maakt me blij, dat geeft me een fijn gevoel, dat zorgt ervoor dat jij graag in je tuin bent.

Wat ik hiermee wil bereiken voor anderen is dat je blij kan zijn van mooie planten, mooie bloemen en een mooie tuin. Dat kan je een gevoel van vreugde geven, van verwondering, van bewondering. Een gevoel van dankbaarheid voor de schoonheid van de natuur.

De tuin zorgt voor verbinding met de natuur. Wij maken deel uit van die natuur, en daardoor zorgt het voor verbinding met onszelf. Het leidt tot transformatie in je waarneming en in je gevoel.

Ben je op dit moment in je persoonlijke en/of professionele leven bezig met wat jij vanuit je hart het allerliefste wil doen?

Ja volop; het geven van lezingen geeft me het gevoel dit elke dag te willen doen. Op een of andere manier voelt het heel normaal om lezingen te geven. Dat vind ik zelf ook bijzonder. Alsof het de bedoeling is dat ik dit doe.

Ja, deels; het onderhouden van tuinen geeft me minimaal voldoening wanneer dit routinematig is, en op basis van de wensen van de klant, zonder dat ik mijn kennis en ervaring kan inbrengen.

- Ik wens vooral mensen, klanten die open staan voor mijn ideeën op het gebied van tuinieren.

- Ik wil mijn creativiteit, kennis en ervaring inzetten om de tuin en het tuinieren naar een hoger plan te brengen. Van het hebben van een tuin, naar het hebben van een prachtige tuin waar je enthousiast van wordt.
- Wil nog meer lezingen geven.

Nee, nog niet; Ik zou meer lezingen willen geven, Ik zou tuin-workshops willen geven.

Wat is nodig om wél volop met je levensmissie bezig te gaan?

Een team, om dingen die gedaan moeten worden, maar ik niet per se zelf hoeft te doen, aan uit te besteden. Dan heb ik meer tijd om mijn missie uit te voeren, en hoeft ik me minder met de bijzaken bezig te zijn.

Hoe zou het voor jou zijn als je dát wat je het liefste doet, niet meer zou kunnen doen?

Dan voel ik me ongelukkig.

Wat geeft het jou om volop met jouw levensmissie bezig te kunnen zijn?

- Ik voel me gedragen en gestuurd. Mijn intuïtie leidt me, en dat geeft me gevoel van de wind in de zeilen op zee. Het gaat bijna moeiteloos, ik hoeft slechts te volgen wat er aan de orde is.
- Mijn wens om persoonlijk te willen blijven groeien, persoonlijk en professioneel, elke dag een stap in mijn gewenste richting te zetten, zorgt voor cadeautjes op mijn pad. Dat ik gevraagd wordt voor mooie opdrachten.
- De invloed die het volgen van mijn missie op mijn leven geeft is dat ik in heel Nederland lezingen geef. Wat een verrijkende ervaring voor me is.
- Mijn enthousiasme over mijn lezingen deel ik met mensen waar ik de tuin onderhoud. Zij zijn / worden enthousiast door wat ik vertel. Dat geeft een stuk herkenning, waardering, bewondering.
- Mijn tuinkennis en ervaring, en mijn jarenlange aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor een mooi boek.
- Het boek zorgt voor lezingen, de lezingen zorgen voor mooie tuinopdrachten. De lezingen zorgen voor nieuwe lezingen. Het voortdurend (willen) blijven groeien geeft me zelfvertrouwen.
- Het geeft me voldoening, ik voel me dankbaar met een zaal vol gezichten die geboeid kijken en luisteren.